

## B. Wahlströms i samarbete med Teskedsorden för ökad tolerans bland ungdomar

Under våren 2014 gör B. Wahlströms Bokförlag en gemensam satsning med stiftelsen Teskedsorden för att främja tolerans. Tre högstadielklasser från tre städer bjuds in att delta i utbildningsdagar som alla anknyter till temat. Samarbetet går under rubriken "Att gå i någon annans skor".

"Vi på B. Wahlströms är övertygade om att läsande kan vidga perspektiven och göra det möjligt att få en ökad förståelse för andra människors vardag. I ett allt hårdare politiskt klimat vill vi bidra på något sätt, och det är naturligt att vi gör det genom vår utgivning. Att vi dessutom får hjälp av en grupp engagerade lärare ser vi som ett fantastisk privilegium." berättar Maja Lindqvist, tf. utgivningsansvarig på B. Wahlströms Bokförlag.

Vårens första träff sker på Förintelsens åminnelse dag, 27 januari, i Stockholm. Klasserna möts för andra gången i slutet av mars i Nyköping. Vårens sista träff blir i maj i Eskilstuna. Varje tillfälle fylls med bl. a. föreläsningar, bokpresentationer och filmvisningar. Eleverna läser även två böcker ur B. Wahlströms utgivning, *Historien om Leon – Schindlers yngste arbetare* samt Ruta Sepetys *Strimmar av hopp*. De får även möjlighet att reflektera över det de läst genom att redovisa och prata om sina läsupplevelser under kommande träffar.

**B. Wahlströms Bokförlag** är Sveriges äldsta barnboksförlag och har gett ut barn- och ungdomsböcker sedan år 1914. Vår ambition har alltid varit att verka i läsglädjens tjänst, och generationer av barn och ungdomar har fångats av bokserier som Lotta, Biggles och Kitty. I vår breda utgivning finns nutida klassiker som Markus Zusaks Boktjuven, Stephenie Meyers Twilight och John Boynes Pojken i randig pyjamas samt svenska favoriter som Pia Hagmars Klara och Dalslandsdeckarna, Ritta Jacobsons Afrodite, Pernilla Geséns Alva och Marie Louise Rudolffssons Vitnos.

**Teskedsorden** grundades av Tidningen Vi år 2006, inspirerad av den israeliske författaren Amos Oz insiktsfulla bok Hur man botar en fanatiker. Stiftelsen arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan och har som sitt motto "För tolerans Mot fanatism". Teskeden är en symbol för handling. Amos Oz menar att den människa som vill släcka en eld hämtar en hink vatten och öser över elden. Om hon inte har någon hink tar hon ett glas och om hon inte hittar ett glas tar hon en tesked. Och om vi alla bidrar, även med en liten insats, kan vi faktiskt släcka elden – den farliga eld som fanatismen utgör i dagens värld.

LÄS MER

## Kontakt

Vill du veta mer om vårens träffar eller om B. Wahlströms bokförlag?

Kontakta  
Jenny Zunko  
PR – och kommunikationsansvarig,  
B. Wahlströms Bokförlag  
jenny.zunko@massolit.se

MAILA

## Kontakt

Vill du veta mer om Teskedsorden?

Kontakta  
Lovisa Fhager Havdelin  
Projektledare  
lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se

MAILA